

## Nachtzwaluw excursie naar De Treek

1 juli 2023

Officieel had ik mij vandaag niet opgegeven om mee te gaan met de excursie nachtzwaluwen. Echter doordat mijn afspraak van eerder op de dag klaar was, kon ik alsnog mee. Het was zo magisch vorig jaar dat ik dit weer wilde beleven.

Iets voor achten waren Marco en ik bij de golfbaan en daar stond de gids, Stef Strik, te wachten met Janny en IJsbrand en even na 20.00 uur vertrokken we richting het pannenkoekenhuis bij Austerlitz.

Stipt om kwart voor negen staan we op de parkeerplaats en ontmoeten nog drie andere mededeelnemers van deze excursie: Ingrid, Sabine en Desiree. Met 7 personen gaat Stef op pad.



Helaas is het wat stil in het bos. We horen een merel en even later een Grote Bonte Specht. We lopen kriskras via paadjes naar de piramide van Austerlitz. Helaas geen boomleeuweriken of andere vogels. Als we weer een paadje inlopen horen en zien we de Grote Lijster hoog in de boom haar of zijn jong voeren.



Tegen 22:00 uur zijn we op de plek waar we de nachtzwaluwen kunnen horen en, als we geluk hebben, zien. Om kwart over tien, nadat ik al eerder een nachtzwaluw op links zag vliegen, horen we hem duidelijk, de nachtzwaluw.

Wat een prachtig geluid. De één vind het een morsecode, de ander een naaimachine of een soort snel kikkergeluid.



Voordat de schemer inviel hoorden we de zwarte roodstaart, de roodborst, de roodborsttapuit, de houtsnip en een merel.

Toen kregen we een prachtig concert van de nachtzwaluwen en traden zich steeds meer nachtzwaluwen aan bij de uitvoering ervan. We schatten in dat het er minimaal vijf waren, maar IJsbrand dacht meer richting tien.

Om kwart over elf besluiten we terug te lopen naar de auto. Ondanks dat we een aantal nachtzwaluwen zagen vliegen - heel ver weg en helaas niet dichtbij zoals vorig jaar - hebben we nu ook een magisch cadeautje. Een bosuil kwam overgevlogen, vlak over ons heen. Geweldig!!



Ook detecteren en zien we, dankzij IJsbrand, drie verschillende soorten vleermuizen, de Laatvlieger, de Rosse vleermuis en de Dwergvleermuis.

Het was wederom een geslaagde excursie!

Anna-Isabel Weterings