

# Plantenstruintochten

## in Boskoop

**Deze extra excursies werden ingelast omdat het te mooi is om niet gezien te worden.**

*Ons motto: een unieke kans om onze wilde flora te leren kennen.*

Korte geschiedenis. Vorig jaar werd op drie plekken een jubileumbos aangelegd met samen 800 bomen en struiken.

Een deel ervan kwam op een kavel aan het Zwarte Pad en werd met liefde omarmd door IVN Vrienden van het Heempad Boskoop. Leerlingen van de Ichtusschool hebben tijdens Boomfeestdag, 16 november (+ wethouders/ klimaatburgemeester/ ambtenaren/ vrijwilligers) op drie plekken de beplanting uitgevoerd.



Ons deel is goed voor 500 stuks. Met ons team hebben wij vele honderden kruiden toegevoegd, waaronder zeldzame planten en rode lijst soorten, zoals knikkend nagelkruid. Van de gemeente kregen we plm. 5000 bloembollen die in december zijn geplant, waaronder tulpen, blauwe druifjes, look, krokus, vogelmelk en anemonen. Op de toen nog kale grond zijn dit voorjaar inheemse soorten gezaaid en geplant. Een greep uit de inmiddels 220 soorten: munt, pastinaak, blaassilene/ wede/ wouw/ wilde reseda/ blauw guichelheil/ slangenlook/ daslook/ teunisbloem/ paarse morgenster, korenbloem en honderden klaprozen.



Er staan zonnebloemen, grote kaardenbol en vele pioniers die uit zichzelf komen op verstoorte grond. Het wordt de komende jaren een gevecht om de beste standplaats, die t.z.t. gedeeld moet worden met de uitdijende bomen en heesters. Nu is het moment dat pioniers, gezaaide en geplante soorten allemaal een plaats hebben. Hoogtepunt: een supergrote wegdistel.

Een biodiversiteit op één plek bijeen vind je zelden (soortenlijsten beschikbaar). Voor liefhebbers, er zijn binnenkort vele zaden te winnen voor inrichting van nieuwe gebieden.



Kom nu kijken, neem fotoestel mee, het is openbaar toegankelijk gebied, halverwege het Zwarte Pad, inloop bij het bord Schoolakkerbos.

Of bel/ mail even, misschien heb ik tijd om mee te lopen. Hans van Dam. 0172 214775 of [janny@countrygazette.nl](mailto:janny@countrygazette.nl)

Hans v Dam

foto's zijn gemaakt door Dirk Koster.