

STADSWANDELING IN OMGEVING OUDSHOORN

zaterdag 2 september 2023



Tegen 11 uur zaterdagmorgen 2 september ontmoetten wij een groep mensen die zich, net als wij, hadden opgegeven om een stadswandeling te maken door de buurtschap Oudshoorn. Onze wandeling begon bij de prachtige Oudshoornsekerk. Twee zeer kundige en gepassioneerde gidsen, Gerda Bonninga (van IVN) en Ineke van Elk (van het Gilde) begeleidden ons op deze wandeling.

Al bij de Oudshoornse kerk begonnen zij enthousiast te vertellen. Gerda vertelde over de verschillende kastanjabomen, over hoe oud die zijn, (sommige zo'n 120 jaar!) maar ook hoe de kastanjiemieneermot de bladeren en de gezondheid van de bomen aantast. En hoe het mogelijk is dat er tussen die bomen verschillende kleine eikenboompjes groeien, zonder dat die daar geplant zijn. En wist je dat aan de waterkant van de Oudshoornse weg een hele lange bomenrij staat: allemaal Lindebomen? Tegenwoordig zou men zo'n rij bomen hebben afgewisseld met verschillende soorten, omdat ziekten zich dan minder snel kunnen verspreiden.



Ineke weet veel te vertellen over de prachtige oude huizen, die langs de Oudshoornse weg staan. Over de mensen die er woonden. Vaak zakenmensen, die weer kleine arbeidershuisjes bouwden voor hun personeel. Wij mochten door een smal zijstraatje een aantal van die arbeidershuisjes bekijken. Die waren natuurlijk opgeknapt en zien er heel knus en gezellig uit.

Vlak bij 's Molenaarsbrug konden we huizen zien die ook aan de muren afgewerkt zijn met dakpannen. Waarom? Wel, op die plek stond vroeger de dakpannenfabriek! En wist je dat Oudshoorn bestond uit nog kleinere buurtschappen, zoals De Heul, Rijnoord, Burgtenbuurt... en al die buurtschappen hebben zo hun boeiende geschiedenis.

De wandeling zou een uur duren, maar iedereen was het erover eens dat we zeker nog een paar wandelingen nodig zouden hebben om al die verhalen te horen. Echt de moeite waard dus om ook eens mee te wandelen!

Dank aan Gerda en Ineke. Ze vertellen op een manier, dat je er nóg meer van wilt weten!

Met hartelijke groet,

Frank en Elly Rote-Mol