

NatureXplorers bereiden kerstlunch op open vuur!

Zondag 15 December '24 hebben de NatureXplorers met elkaar een gezellige Kerstlunch bereid op open vuur!



In 2 vuurschalen was een gezellig vuurtje gemaakt, eerst voldoende kolen maken zodat we later boven deze vuurtjes konden koken.

Er was een kookpot hangend aan een driepoot, waar we een heerlijke prei-kerrie soep in gemaakt hebben.

Er zijn broodjes gebakken aan een stok, aardappels gepoft met kruidenboter, ananas met kaneel en suiker gekarameliseerd.



Nils en Damian gingen de zalm vastspijkeren op een plank, zodat deze geroosterd konden worden boven het vuur. De zalm was zo goed gelukt, dat bij iedereen het water in de mond liep.



Ondertussen werd er binnen ook hard gewerkt, eerst alle groente snijden voor de soep en daarna werd de tafel gezellig versiert met kersttakken, lampjes en kerstballen.

Al ons zelfgemaakte eten kreeg een plekje op tafel, waarna we heerlijk gegeten hebben.

Het was weer een zeer geslaagde ochtend met elkaar!
Voor iedereen fijne dagen en een natuurlijk, gezellig nieuwjaar
namens alle NatureXplorers.

