

Verslag Avondwandeling de Weijerkens vrijdag 7 juli Door Leoni Wenstedt

De Weijerkens is een klein en vrij onbekend natuurgebiedje net buiten het dorp de Weebosch. Er is geen parkeerplaats en er staan geen grote borden met routes, en waarschijnlijk lijkt het in eerste instantie misschien niet de moeite waard om er een wandeling te houden.

Toch wilde ik als (nieuwe) gids de wandeling op de Weijerkens graag op een vrijdag avond in de zomer doen, omdat ik vind dat het daar dan het mooiste is! Maar.. deze vrijdag was misschien niet de beste: het was érg warm geweest die dag. Er waren dan ook slechts 4 wandelaars naast de gids.

In Juli staan veel van de wilde bloemen (wilde peen en korenbloem bijvoorbeeld) in bloei, wat samen met een avondzonnetje zorgt voor een mooi uitzicht. Doordat er weinig mensen komen, en de meeste op de paden blijven, kunnen alle insecten, vogels en andere dieren daar dan ook rustig hun gang gaan.

Er voor ieders interesse wel wat te zien! Op een mooie zomer avond is het hier heerlijk even tot rust komen, omdat er buiten het gezoem en gekwetter er bijna geen menselijke geluiden te horen zijn.

Onderweg vertel ik onder andere over de geschiedenis van de Weijerkens: hoe was het vroeger, waarom is het veranderd en wat zijn de plannen voor de toekomst. Dat leidt vanzelf tot het natuurbeheer, en dus een aantal interessante onderwerpen voor de IVN-er. We hebben het onder andere over libellen, de gladde slang, vogels, en zelfs heksen!

Ik ben geen expert zoals veel IVN-ers dat zijn op het gebied van plantjes, vogels of insecten – maar wél in het genieten van mooie natuur en willen begrijpen en met anderen delen van een mooi stukje natuur.

Als je volgende zomer dus nog een mooie avondwandeling wil maken, kom dan eens mee kijken bij de Weijerkens! Ik zou het in ieder geval heel leuk vinden om met meer mensen te kunnen delen, dus u bent van harte welkom!