

# Van De Wieden (1989) tot De Markerwadden (2024)

Afdelingsweekenden en uitjes



De natuurrijke historie  
van IVN Twiske

1984 tot 2024

deel 8



# 26 en 27 september 1992: Texel

## EEN WEEKEND "STAPPEN" IN DE NATUUR?

Het bestuur heeft het plan om in het najaar een weekend te organiseren.

Op dit moment wordt overleg gepleegd met de IVN-afdeling op Texel om te kijken wat de mogelijkheden zijn wat betreft onderdak en excursies op dit Noordhollandse eiland.

We denken aan het weekend van 26/27 sept. of 3/4 okt. Volgens Bert van Dillen is deze tijd op Texel zeker interessant voor de vogelliefhebber.

Maar ook op ander natuurgebied kan Texel ons veel bieden.

We houden u op de hoogte.

Mocht u belangstelling hebben dan kunt u al contact opnemen met een van de bestuursleden (zie achterin).

## WEEKEND TEXEL gaat door!

Het is de bedoeling op vrijdag 25 sept. de boot te nemen van 19.35 uur uit Den Helder (eventueel een uur eerder). Op Texel gaan we per (huur)fiets naar kampeerboerderij Immetjeshoeve, iets ten zuidwesten van Den Burg. De bagage kan eventueel met de auto van Jaap Singer mee.

De kosten voor het weekend per persoon (globaal berekend):	overnachting (2x f11,-)	f22,-
	retour boot (volwassenen)	f 6,85
	retour boot (kinderen)	f 3,45
	fiets mee met boot	f 5,40
	fiets huren op Texel (weekend)	f15,-
	evt.toegang EcoMare (volw.)	f 6,-
	evt.toegang EcoMare (kind.)	f 2,50
	vervoerskosten naar Den Helder (auto of trein)	

Ontbijt(za. en zo.), lunch(za.en zo.) en 1 warme maaltijd(za.) worden door het IVN-Twiske verzorgd, en betaald.

Het programma voor de zaterdag (overdag en 's avonds) en zondag is opgebouwd uit verscheidene keuze-activiteiten. We hopen zo elk wat wils te bieden, waarbij ook rekening is gehouden met de kinderen die meegaan. De mensen die zich opgegeven hebben, krijgen een uitgebreid programmaoverzicht, plattegrond, mogelijkheden van fietshuur en lijst van wat er mee moet.

**Zin om mee te gaan?** De kampeerboerderij is nog niet helemaal vol. Wie alsnog mee wil, wordt gevraagd zich snel op te geven. Voor meer inlichtingen of aanmelden, bellen met Jaap Singer of Lidy Ridder (zie adressen achterin).



**TEXEL**  
In het weekend van 25 september gingen wy met nog een flink aantal IVN leden naar Texel. De weergoden waren ons bijzonder gunstig gezind. Vanaf de boot fietsten wy naar de immetjeshoeve waar wij dit weekend zouden doorbrengen. Jaap en Mieke Singer waren ons vooruitgereisd met alle bagage en alles voor de inwendige mens. Aangekomen stond de koffie met zelfgebakken spekkoek voor ons klaar dus dat was een plezierige ontvangst. 's avonds heeft Jaap nog een wat verlaat IVNlid van de weg geplukt. Daarna nog wat gepraat en het programma voor de volgende dag doorgenomen. Zaterdagmorgen om 7 uur ging Bert van Dillen met de 'vroeg vogels' naar het strand om andere vroeg vogels te bekijken, er was veel belangstelling voor maar omdat ondergetekende zich niet tot de vroeg vogels rekent ging ons gezinnetje om 9 uur met Lidy Ridder naar het bos. Het stond er al vol met paddestoelen waarvan we helaas de namen niet goed kenden. Ook was het de bedoeling dat iedereen iets mee zou nemen dat varieerde van eikels, boomschors met paddestoelen, bladeren, kastanjes enz., ook de vroeg vogels hadden een bonte verzameling meegebracht zoals krabben, schelpen, mossels enz. Na een heerlijke kop koffie vertrok de ene helft met Bert naar Mokbaai, De Hors en de andere helft waaronder myn gezinnetje naar Ecomare. Vooral de kinderen waren erg enthousiast, het bijbehorende museum was voor de volwassenen weer interessanter. Het weer was trouwens nog steeds schitterend. We aten onze lunchpakketten op en om half twee gingen we onder leiding van een IVN gids een wandeling door het duinpark maken, ook dit was zeer de moeite waard. Om kwart voor drie waren we terug in het Ecomare waar om drie uur de zeehonden gevoed werden. We kochten nog een flesje drinken omdat het zo warm was. Toen we terugkwamen hadden Mieke en Lidy voor het avondeten gezorgd, we konden zelfs buiten eten, dat was heel gezellig en het eten zeer smakelyk.



Om 18.00 uur vertrokken we voor de avondexcursie naar Westerduinen/Bollenkamer o.l.v. een IVN gids. Na een lekker stukje gefietst te hebben wandelden we door de duinen waar we vogels gingen bekijken, dat was wel wat voor my als zijnde "vogelkenner". De eerste die ik waarnam was de lawaaiivogel, ook hoorde ik de roep van een horlepieper. In de verte tussen de bramen een braamsijsje en in het gras zagen we nog de groene graspijper. Kortom ik zat behoorlijk in myn knollentuin. Weer teruggekomen vertelde Lidy een verhaal over de vroegere bewoners van Texel (wat is waar en wat niet) ook werden alle vondsten van vanmorgen bekeken. De kinderen vierden hun eigen feestje, maakten een hoop keet, kwamen quasi slaapwandelen nootjes pikken en slopen savonds om elf uur in hun pyama om het huis. Myn dochter zei naderhand nog dat ze het prachtig vond dat ze alles mochten. Ook zondag was ze het stralend weer. Om ongeveer 9 uur gingen wij o.l.v. de IVN gids via prachtige weggetjes via Oudeschild naar de waddenkust en ook nu zagen we weer de meest uiteenlopende vogelsoorten. Op de dyk bij Oudeschild zagen we dykglyers, in het water de grauwe eiderlegger en heel erg veel dryfsysjes. Op diverse meerpalen namen we de paalkraai en de bonte paalschyter waar. Tussen de rode steenlopers namen wy nog de zeldzame zandloper waar, verder nog veel zeeschuimers waargenomen met hun karakteristieke roep : joh joh. We stopten onderweg nog voor een overheerlyke kop koffie en een broodje, daarna weer terug naar de immetjeshoeve om alles weer in te pakken voor de terugreis. Kortom beste mensen zoals u ziet heb ik geen fluit verstand van vogels maar ik, en met my denk ik iedereen, heeft volop genoten. Vanaf deze plaats wil ik Lidy en ook Jaap en Mieke nogmaals hartelyk danken voor het vele werk. En tot slot wanneer gaan we weer??  
Peter



## WEEKEND TEXEL 26 en 27 september

Zo'n 12 mensen hebben tot op dit moment aangegeven mee te willen.

Leuk!  
Echter: veel kampeerboerderijen etc. zijn al bezet. We hebben in de buurt van de natuurgebieden De Slufter en De Muy een kampeerboerderij op het oog. We moeten dan echter wel met een groep van minimaal 25 personen komen.

Wil iedereen die mee wil vóór 20 mei reageren? Dan kunnen we de plannen verder uitwerken. Ieder kan dan aangeven of hij/zij wil kamperen of in een kampeerboerderij wil.

Er was een vraag of er ook kinderen mee mogen. Natuurlijk! Het programma passen we aan.

- Nog even wat informatie:
- De IVN-afdeling Texel wil voor excursies zorgen.
  - De bedoeling is zonder auto's de oversteepte te maken en op Texel fietsen te huren.
  - Jaap Singer kan eventueel bagage (bijv. kampeerspullen) meenemen in zijn busje.
  - Kosten kampeerboerderij zijn ongeveer f16,- per nacht.
  - Kosten boot (voor volwassenen f10,75 en voor kinderen f5,40)
- Er is ook een groepstarief voor groepen vanaf 15 personen (volw.f6,85).

Voor meer informatie en aanmeldingen bellen met Lidy Ridder (02908-4091). Graag vóór 20 mei.



Laatste weekend van september, 25-30 graden. Alle dagen buiten ontbijten, lunchen, dineren!

# 10-12 juni 1994: De Weerribben

## WEEKEND WEG

Bestemming Wieden wordt **Weerribben**.

Wie gaat ermee?

Op 11 en 12 juni a.s. naar de Weerribben (Noordwest Overijssel).

De Weerribben vormt samen met De Wieden het belangrijkste moerasgebied in Noordwest Europa. Het huidige landschap van de Weerribben is ontstaan door het afgraven van veen voor de turfwinning.

Sinds 1992 is dit 3500 ha. grote gebied Nationaal Park.

We overnachten in een kampeerboerderij voor f 10,- per nacht.

Het is de bedoeling er op vrijdag(avond) te arriveren en zondagmiddag weer naar huis te gaan.

Kinderen mogen ook mee.

Momenteel hebben zich zo'n 14 personen opgegeven.

Wij zijn ons nog aan het oriënteren wat betreft reismogelijkheden en activiteitenprogramma (vaarexcursie, kanotochten, etc.)

Op dit moment (januari) kunnen we daarom nog weinig duidelijkheid geven over de kosten van het weekend.

Zodra we meer weten krijgen degenen die zich hebben opgegeven een informatieformulier thuis. Op de avond van de jaarvergadering (24 febr.) weten we ongetwijfeld ook meer.

Opgeven kan tot 15 mei a.s. Maar i.v.m. verdere planning is eerdere aanmelding gewenst.

Voor vragen en/of aanmelden bellen met Lidy Ridder (adres achterin).



WEEKEND WEG WEERRIBBEN 10-11-12 juni  
(zie ook afdelingsblad febr. '94)



Op dit moment (begin april) zijn er 24 deelnemers (waarvan 7 kinderen van ± 7 tot 15 jaar). Die (als het goed is) de informatie in huis hebben. Zo niet, bel dan even.

We overnachten in een kampeerboerderij voor f 10,- per nacht per persoon.

Veel comfort biedt de boerderij niet (wel voldoende sanitair).

En uitzicht en omgeving zijn schitterend.

Voor zaterdag 11 juni zijn 2 excursies gepland ('s morgens naar een eendekooi, 's middags een vaarexcursie door het gebied).

Op zondagochtend is er de mogelijkheid mee te gaan met een fietsexcursie.

De afdeling betaalt de excursies. Deelname aan de excursies is natuurlijk niet verplicht. Verdere informatie over mogelijkheden in dit gebied zijn op te vragen bij Lidy Ridder.



## VERSLAG WEEKEND "DE WEERRIBBEN" 10-11-12 JUNI

Op vrijdag 10 juni vroeg in de middag vertrokken, met twee dames die ook op die tijd vertrek-klaar waren. Het weer was niet op z'n best, maar wat niet is kan komen. We waren ruim op tijd om in Ossenzijl de gehuurde fietsen op te halen. Ook SBB (Staats Bosbeheer) was keurig op tijd om onze bagage in een boot te laden. Het verliep allemaal heel vlot, ook het uitladen.

Zelfs de kano van Lidy en Leo kon mee.

We hebben meteen allemaal een plaatsje voor de nacht gezocht en dat in orde gebracht. Degenen die wat later kwamen konden ook nog een plaatsje vinden.

Meine had thuis een voortreffelijke maaltijd gemaakt, die terplaatse werd voltooid, waardoor de stemming gunstig werd beïnvloed.

Er werd nog even wat gefietst en gewandeld om de omgeving te verkennen. Die daar geen zin in hadden vermaakten zich met de sjoelbak, of tekeningen kleuren of wat knutselwerk. Lidy had gelegenheid gevonden om lootjes te maken om zo ieder een huishoudelijke taak te laten trekken. Het liep perfect!

Na een beetje snorkstoring tijdens het slapen zijn we bijtijds opgestaan en waren verbaasd over het mooie weer. Na het welvoorzien ontbijt vertrokken we met z'n allen per fiets naar de "Kloosterkooi" (vroeger een Eendekooi van de fam. Klooster).

SBB wil deze kooi intact houden voor het nageslacht. Eenden worden er niet meer gevangen! Het werd een goeie excursie door een mooi terrein en goede voorlichting over hoe een eendekooi (eigenlijk de mensen) werkte.

Gauw weer naar de kampeerboerderij voor de lunch. We moeten weer op tijd bij het bezoekerscentrum zijn voor de vaarexcursie. Er was ruim plaats voor ons 16-tal mensen.

We hebben een mooie tocht gemaakt, waarbij verteld werd over hoe er gewerkt wordt en waarom bepaalde delen van de sloten/vaarten waren afgesloten. We hebben o.a. Galigaan (Flora deel 5 pag. 272+273) en Konings-

varen gezien. En voor de vogelaars, ook Ooievaars! Na afloop nog even rondgekeken in het bezoekerscentrum, en daarna weer naar ons tijdelijk onderkomen. Daar werden we "getraceerd" op een heerlijke maaltijd, die Mieke thuis had voorbereid.

In een wip was alles weer afgewassen en kon ieder naar keuze de avond vullen. We hebben ook nog een; door Lidy samengesteld, educatief spel gedaan. Weer op tijd naar bed, want de "vroegere vogelaars" willen morgenochtend nog gauw even hier of daar een vogel zien.

Om 11 uur werd iedereen weer verwacht bij het bezoekerscentrum voor een fietsexcursie in de omgeving, geleid door een IVN-gids (de andere exc.leiders waren SBB-ers) Mieke moest helaas afhaken. Last van haar knie met fietsen. Wij hebben toen maar de kano van Lidy en Leo geprobeerd. 't Varen ging wel, maar we gleden steeds van onze zitplaats af! We hebben de Boswachter opgewacht en de tijd afgesproken dat hij onze bagage weer komt halen.

Na de fietstocht heb ik nog gehoord, dat ze ook in deze regio met plannen bezig zijn, die de bevolking absoluut niet aanstaan. Wegen en kermis-achtige attracties!!!! En dan willen ze ook nog meer aan NATUURBOUW doen!!!!

Na de excursie de lunch naar binnen gewerkt en de bagage weer geordend. Van de boot weer in de auto en weer op huis aan, na een uitstekend geslaagd weekend. Deels komt dat voor rekening van het mooie weer en anderdeels mogen dat wel danken aan de inzet van Lidy. Maar ook de deelnemers mogen we bedanken voor de goede samenwerking en hun goede humeur.

Allemaal bedankt!!!!!!

Jaap

Joost en Nel bedankt voor jullie bezoek op zaterdag. Jammer dat Sjoerd en Greet verhinderd waren.



# 11 t/m 16 april 1994 én 9 t/m 16 april 1995: kraanvogelreizen naar Zweden



## Vogelen in Zweden



De decemberschemering doet ons al verlangen naar het voorjaar. Maar ook om praktische redenen moeten we al denken aan onze plannen in april volgend jaar, om met vogelvrienden naar Zweden te gaan. In het vorige nummer stond een verslag van ons over het "Kraanvogel" gebied, waar we waren. Elk jaar komen de kraanvogels, in de baltsperiode, met duizenden in de 2' t/m de 4' week van april naar het Hornborgasjön, een moerasgebied in Zweden. Volgend jaar willen we daar graag weer heen en mensen die mee willen zijn van harte welkom. Het is een belevenis.

### Wetenswaardigheden over de reis:

De datum is van 9 t/m 16 april 1995.

Vervoer per eigen auto en liefst 4 personen per auto.

Verblijf: 5 overnachtingen in een herberg.

Maaltijden worden door onszelf verzorgd.

De kosten bedragen f. 665.00 \* per persoon.

Dit is inclusief retour met de Stena-line Kiel-Göteborg, 4 pers. binnenhut met douche en toilet, alle maaltijden en overnachtingen in de herberg.

Het is exclusief benzinekosten, dit moet je met het aantal mensen per auto verrekenen.

De reis gaat in elk geval door want er zijn al aanmeldingen. Wil je ook mee, meld je dan voor 20 december of bel voor nadere informatie naar.....

Schalk en Marianne Spaander



\* bij min. 4 personen per auto overtocht Kiel - Göteborg v.v. en op basis van 4 pers. binnenhut.  
n.b. bij 2 of 3 pers. per auto hff. 45.00 toeslag.



### WAARNEMINGEN HORNBOORGASJÖN-GEBIED, 11/4 T/M 16/4 1994

Kraanvogels 3000 à 4000 ex.!	Trana
Geoorde fuut	Svarthalsad dopping
Kuifduiker	Svarthakedopping
Fuut	Skagdopping
Meerkoet	Sothona
Roerdomp	Rördrom
Canadese gans	Kanadagås
Grauwe gans	Grågås
Wilde eend	Gräsand
Wintertaling	Kricka
Sloboend	Skedand
Brilduiker	Knipa
Kievit	Tofsvipa
Torenvalk	Tornfalk
Bruine kiekendief	Brun kärnhök
Wilde zwaan	Sångsvan
Knobbelzwaan	Knölsvan
Kokmeeuw	Skrattnäs
Gele kwikstaart	Gulärla
Witte kwikstaart	Sädesärla
Veldleeuwerik	Sånglärka
Zanglijster	Taltrast
Kramsvogel	Björktrast
Mereel	Koltrast
Roomeklerv	Nötväcka
Boomkruiper?	Trädgårdstrådkrypare
Specht (gehoord)	Hackspettar
Ekster	Skata
Vlaamse gaai	Nötskrika
Kauw	Kaja
Bonte kraai	...Kråka
Spreeuw	Stare
Groenling	Grönfink
Vink	Bofink
Ringmus	Pilfink
Koolmees	Talgoxe
Pimpelmees	Blåmes
Matkopmees	Talltita
Geelgors	Gulspurv

IVN - TWISKE

## IVN TWISKE 15 JAAR !!!!!!!!!

Zoals reeds aan U allen bekend bestond onze afdeling vorig jaar 15 jaar !! Dit willen wij niet ongemerkt voorbij laten gaan.

In het weekend van zaterdag 25 en zondag 26 september organiseren wij een weekend in het Koos Vorrinkhuis te Lage Vuursche (NIVON-huis). Deze omgeving is zeer aantrekkelijk voor het maken van fiets- en wandeltochten naar o.a. het Gooi, de Utrechtse Heuvelrug en de Loosdrechtse Plassen (fietsen zijn eventueel te huur). De bedoeling is, dat we met eigen vervoer naar Lage Vuursche gaan; wellicht kan er zo links en rechts met elkaar meegereden worden.

In het Koos Vorrinkhuis zijn 2 / 3 / 4 en 5 persoonskamers. De kosten voor niet-leden bedragen per nacht NLG 28,50 (v/a 17 jaar); kinderen van 3 / 16 jaar betalen NLG 23,50 per nacht. Leden van het NIVON krijgen hierop een korting van NLG 5,- per nacht. Dit alles op basis van zelfverzorging, dus ontbijt/lunch en avondmaaltijd gaan we (gezellig) gezamenlijk verzorgen. De kosten hiervan zullen door de afdeling gedragen worden, want we hebben ten slotte iets te vieren !!

Wij hebben voor dit weekend 15 plaatsen gereserveerd, dus wie het eerst komt het eerst maalt !! Er zijn nog slechts enkele plaatsen vrij !!!

U kunt zich voor dit weekend bij mij aanmelden (tel.0299 -

Joost van BURGEL



DOTTERBLOEM

23

IVN - TWISKE

## WEEKEND LAGE VUURSCH

Om elf uur in de ochtend troffen we elkaar in het Koos Vorrinkhuis in Lage Vuursche.

We waren met zijn achten en kregen nette tweepersoonskamers toegewezen. In het dorp heerlijk koffie gedronken op een terras.

Na de lunch werden we het gauw eens over een fietstocht die ons langs Maartensdijk, Hollandse Rading en het Wasmeer bij Hilversum voerde. Een van de acht had geen fiets bij zich. Hij vertelde dat hij in twintig jaar niet gefietst had. Op een huurfiets heeft hij de tocht zonder valpartij volbracht, terwijl hij de zeventig ruim gepasseerd was .....

De tocht was mooi en voerde door bossen en weilanden. De geluiden onderweg waren ons bekend en vertrouwd: bij het Wasmeer was het alsof we de A-10 hoorden.....! We hebben op de hele tocht geen druppel regen gehad.

Na een samen bereide maaltijd hebben we de avond doorgebracht met spelletjes zoals Rummikub en we hebben gezellig gepraat.

De volgende ochtend om acht uur op, de kamers schoongemaakt en ontbeten en een lunchpakket gemaakt.

Om tien uur waren we op een , van te voren afgesproken, plek in het bos waar de gids Gerrit van het IVN-Eemland op ons wachtte. Hij wandelde met ons door een afwisselend gebied van bos en heidevelden en vertelde over het ontstaan van het gebied. We kwamen paddestoelen tegen, zoals: heksenboter, rode poriehoutzwam, regenboogrussula, platte tonderzwam, elfenbankje en kleverig koraalzwammetje. Op sommige berken zagen we de berkendoder. Er liepen op de heide grote witte Charolaiskoeien. Op de koeienplakken groeiden groepjes van de geringde vlekplaat. Een prachtig gezicht deze paddestoelen. En niet te vergeten de prachtig glanzende porceleinzwammen. Verder nog mooie mossen gezien en, zoals gebruikelijk in een bos,, veel bomen: fijnspar, douglasspar, beuk enz. Een vreemd knorrend geluid kwam ui de bek van een raaf die daar vloog. Een heel andere roep dan van roek of kraai.

Een hoogtepunt was dat onze gids heel vlug een mierenleeuw uit een zandrechttertje pakte. Deze insecten maken trechttertjes in fijn zand

IVN - TWISKE

en graven zich in op het laagste punt. Insekten zoals mieren glijden naar beneden en worden door de enorme zuigkaken gepakt. Het is een larve van een netvleugelige die op een libel lijkt met een spanwijdte van 65 tot 75 mm.

Op onze tocht kwamen we langs vennetjes die door Staatsbosbeheer worden gegraven en vonden daar de zonnedauw die ook in het Ilperveld voorkomt.

Gerrit heeft ons twee uur begeleid. Nogmaals bedankt!  
's Middags hebben we om het park van Drakensteyn gewandeld. En om vier uur gingen we voldaan op huis aan.

Meine van Dijk



RUSSULA

**Afdelingsuitjes** zijn er in die 40 jaar ook veel geweest.  
Bestemmingen o.a.:  
Oostvaardersplassen, IJmuiden, Het Gooi, Hondsbossche Zeewering.  
In 2024 is er vanwege het 40-jarig jubileum voor de actieve leden een zeiltocht naar de Markerwadden

## 10 en 11 mei 2003: Leusden

### WEEKEND WEG MET IVN-TWISKE?!

Hier een korte samenvatting van hetgeen in het afdelingsblad van december 2002 stond. Omdat er nog plaatsen over zijn hebben wij de termijn van opgeven verlengd.

In het weekend van zaterdag 10 en zondag 11 mei 2003 gaan we naar Leusden. We overnachten in YMCA De Glind, een jeugdherberg die twee- en of meerpersoonskamers heeft. Er is kookgelegenheid zodat wij de maaltijden met elkaar kunnen bereiden. Tevens hebben wij een zaaltje gereserveerd zodat wij met onze IVN-groep bij elkaar kunnen zijn.

Aankomst op zaterdag tussen 9.30 en 10.00 uur.  
Vertrek op zondag rond 17.00 uur.

IVN-Amersfoort zal ons op zaterdagavond rondleiden over Landgoed De Boom (een boslandschap).

Een van de twee dagen zullen wij zeer waarschijnlijk een fietstocht naar Den Treek maken. Verder liggen er in de omgeving nog een aantal kleinere, interessante gebiedjes.

De afdeling neemt een deel van de kosten voor haar rekening.

De kosten per persoon te betalen komen ongeveer op € 20,- tot € 24,- (exclusief reiskosten en huur van fietsen). Geef je zo snel mogelijk bij een van ondergetekenden op als je mee wilt. Partners en kinderen mogen ook mee. Wij hebben in ieder geval gereserveerd voor 30 personen.

Zodra er meer bekend is, krijg je (na opgave) bericht thuis. Met meer gegevens over het programma, de reis erheen (carpoolen), wat er mee moet, de juiste kosten.

Wij hebben er zin in!

Wie gaat er mee?

Geef je snel op. Uiterlijk 30 maart. Er kunnen maar 30 personen

Martelly Krielen;  
Lidy Ridder;



### LANDGOED DE BOOM

(door Joop Venings)



*Huize De Boom aan de Arnhemseweg in Leusden.*

Het totale landgoed omvat 972 ha., waarvan ca. 230 ha. bos en ca. 680 ha. landbouwgebied. Het gebied strekt zich uit over Leusden, Woudenberg en Barneveld. Tevens liggen er nog enkele gebieden in Bunschoten, Soest, Blokker en Rhenen. Ca. 41 ha. wordt door particulieren bevoond.

In de ommuurde moestuin stonden ook kassen en later zijn er volkstuinen aangelegd. Aan de ommuring zijn nog de restanten te zien van een "steigerbordes", dat werd gebruikt bij het plukken van de druiven, die aan ranken langs de muur groeiden. Nu is er binnen de muur een grasland.

In de sloot bij de muur welt een Artesische bron omhoog. Hier is een ondergrondse waterader met voldoende druk aangeboord om het water naar boven te stuwen.

De opdracht tot de bouw van het landhuis werd in 1879 gegeven door de familie De Beaufort. Drie jaar later was het sobere huis voltooid. Het landhuis toont enige gelijkenis met huize De Voorn in De Meern daar de familie, de toen 21 jarige architect A. Pothoven, opdracht gaf in dezelfde stijl te bouwen.

Bij de toegangsbrug tot het huis De Boom stond vroeger een oude wilg met een ingegroeide populier. Deze boom werd gebruikt als "aanplakzuil" voor mededelingen aan de bevolking. Men sprak dus altijd over "bij de boom", wanneer men deze plek bedoelde. Toen de heer Beaufort zijn nieuwe landhuis liet bouwen, kon hij het geen andere naam geven dan huize De Boom. De oude wilg met de populier hebben in 1963 het loodje gelegd.

Het boscomplex, dat het landhuis omringt, is einde 19<sup>e</sup> eeuw aangelegd door de tuinarchitect Copijn (voorvader van de nu bekende boomchirurg Copijn uit Utrecht).

Het gebied was zeer drassig, ondermeer door uitlopers van de Luntersebeek (nu Heiligenbergerbeek). Deze beek werd min of meer gekanaliseerd. Later werd het Valleikanaal gegraven en werden sloten door het hele gebied getrokken. Ondanks het nieuwe kanaal trad de beek wel eens buiten zijn oevers. Om dit te voorkomen, werden beekwallen aangelegd, die nog herkenbaar zijn aan de boskant van het landgoedpark.

# 8 t/m 10 juni 2007: Breedenbroek in Gelderse Achterhoek



Kampeerberderij de Küper.

## IVN-weekend 8-9-10 juni 2007.

In het weekend van 8 juni t/m 10 juni 2007 gaan we in samenwerking met de IVN-afdeling de Oude IJsselstreek een bezoek brengen aan de Gelderse Achterhoek. De afdeling daar heeft bij de eerste contacten erg enthousiast gereageerd en hun hulp toegezegd.

Op hun advies is er gekozen voor verblijf op de kampeerberderij de Küper, alwaar we gezamenlijk verblijven in het groepshuis 't Spieker, deze accommodatie is geschikt voor max. 32 personen. De Küper staat in Breedenbroek, dat ligt tussen Doetinchem en Dinxperlo.

Wat we precies gaan doen blijft nog even een verrassing, maar een avondexcursie boomkickers in de Heidenhoekse Vloed zal er deel van zijn. Heb ik jullie enthousiast gemaakt, geef je dan tijdig op, want vol is vol. De kosten van het weekend exclusief vervoer zijn geraamd op circa € 70,- p.p. (bij volledige bezetting).

De inschrijving staat open voor leden van het IVN – Twiske en IVN – Waterland, want niet te lang met opgeven, omdat de plaatsen beperkt zijn. Tevens opgeven of je een fiets wilt huren en even melden of je vegetariërs wilt eten.

### IVN WEEKEND IN HET GELDERSE BREEDENBROEK IVN-weekend

Samen met Barbara hebben we in november de Küper bezocht en een keuze gemaakt uit het excursieaanbod van de afdeling Oude IJsselstreek. Gerard de Vries en ik hebben het eten en drinken ingekocht en wij waren gelijk de kwartiermakers.

#### EXCURSIEPROGRAMMA

8 juni.

20.30 uur Kennismaking met IVN Oude IJsselstreek en rondleiding in de omgeving, middels een diaktambreed, presentatie door Gerhart Wansing.  
De serie is samengesteld door de fotowerkgroep van de afdeling.

9 juni.

10.00 uur Fietsocht Poelenpad, eventueel fietsen huren, o.l.v. Johan Westerveld, beheerder van de kampeerberderij de Küper. Deze poelenocht is gemaakt als examenopdracht van de natuurgidsencursus.

22.00 uur

Avondexcursie boomkickers in de Heidenhoekse Vloed o.l.v. plaatselijke IVN-gidsen, de ingang van de Heidenhoekse natuurgidsencursus.

10 juni.

9.00 uur Vertrek voor een ca. 2 uur durende wandeling door de Bekkendelle bij Winterwijk, o.l.v. IVN gids Gerhart Wansing van de afdeling Oude IJsselstreek, vrijdagavond kregen we een voorproefje van een aantal mooie plekjes, middels een fantastische diaktambreed.

In dit blad een verslag van onze jongste deelnemster, de elfjarige Yentl Algabe uit Edam, die samen met haar moeder een onvergetelijk weekend heeft gehad en ook laten we Martely Krielen aan het woord in haar verslag. Theo de Wit heeft samen met de verstokte vogelaars, Frank Markensteijn, Ger Veuger en Martely het weekend een vogellijste bijgehouden.

## IVN weekend

Verslag van Yentl.

Ik was op het IVN weekend en heb er leuke dingen beleefd. Ik begin bij het begin...

Vrijdag middag kwam ik aan met m'n moeder en haar vriendin. Toen zaten er al een paar mensen. Later die middag zijn er meer mensen gekomen, en in de avond was er een diavoorstelling. De diavoorstelling was prachtig, het mooiste uit de diavoorstelling vond ik de vlinders die waren prachtig. En het was uit de natuur van de Achterhoek.



Zaterdag ochtend zijn we met z'n allen gaan fietsen. Ongeveer 16 km. Normaal fiets ik niet zo graag maar dit was echt leuk... We hebben een poelen tocht gedaan met hele mooie poeltjes en van Henk heb ik geleerd hoe je een bootje van een rietblad kan maken. Die middag gingen bijna alle mensen nog een stuk of 20 km fietsen, daar was ik te moe voor. M'n moeder, haar vriendin en ik gingen naar een speeltuin op de fiets. M'n moeder en ik gingen op de tandem dat was lachen.

Random een pool.

Zaterdag avond was iedereen er weer en toen gingen we om half 10 naar poeltjes ergens ver weg om boomkickers te bekijken. De boomkickers hadden zuignappen om zich aan de boom vast te kleven. Toen iemand er één had gevangen toen mocht ik hem aaien, vast houden durfde ik niet.



Boomkicker, foto Barbara Koppen

Zondag ochtend gingen we naar de Bekkendelle een wandeling maken. En onderweg heb ik allemaal souvenirs gekregen: twee libellen cocoonen, een lege hoorschelp en een beetje dat door een paddestoel was verschimmeld. En ik had nog een vogelkikkertje van Henk gekregen. Onderweg in het bos zag iemand een bosmuisje en toen ging iedereen naar hem toe en hij kroop in een hoekje en ik mocht hem aaien. Het was gewoon een taf weekend...

P.S. Ik wil de extra groettes doen aan Henk.

Groettes Yentl Algabe

IVN weekend naar de Achterhoek.

Verslag van Martely Krielen.

Vrijdag 8 juni was het dan zover. Met 15 personen togen we op naar de Achterhoek, naar kampeerberderij De Küper in Breedenbroek. Afhankelijk van werk en/of andere activiteiten vertrokken we allemaal op verschillende tijden richting het oosten. Het was broeierig weer, donkere luchten kondigden regen aan. Henk en Gerard wilden als kwartiermakers als 1<sup>e</sup> aankomen. Het is ze gelukt, ondanks dat ze lang in de file stonden. Iedereen druppelde binnen, begroette elkaar. Van IVN Waterland hadden ook 5 leden zich opgegeven.

klaar. We krijgen uitleg hoe het gebied ook hier veranderd is door o.a. ruilverkaveling. Maar ook allerlei plannen dragen bij aan het herstel of verandering van de natuur (Plan Watersalamander, Plan Das, Plan Klapstoel => dit sprak ons het meest aan: als natuurbeheerders doe je aan de natuur niets, ga je op een stoel zitten en kijkt wat er met de natuur gebeurt!)



De boomkickers zijn kleine kikkertjes (± 4 cm) en zo giftig dat je ze overdag op de groene blaadjes over het hoofd ziet. Maar 's avonds laten zij zich luidekeels horen, in de struiken om poelen heen. Vanuit het struikgewas lokken de mannetjes de vrouwtjes naar de poelen om te paren. In de poelen en de struiken horen we ze roepen, wat prachtig!

foto Barbara Koppen

Het geluid komt van alle kanten. Ze zijn niet schuw, gelukkig voor ons, en al rap hebben het 1<sup>e</sup> groene ventje in het licht van onze zaklampen gevangen. De gids pakt een van boomkickers in haar hand. We zien de prachtige zuignagels aan zijn poeltjes, waar hij rap mee kan klimmen! Hij klimt omhoog over de hand, naar de arm en vervolgens op de kraag... Je had het circus van ons eromheen moeten zien. Iedereen met een camera staat rondom, en maar klikken!  
In totaal lopen we 3 poelen langs, het bos om ons heen wordt steeds donkerder en geluiden vullen de avond. Het is een mooie natuurbeleving. Als we terug bij de auto 's zijn danken we alle gidsen hartelijk voor hun enthousiasme en inzet. Ze hebben ons een fijne excursie bezorgd.

Het is inmiddels zondag morgen héél vroeg als we bij de kampeerberderij terug zijn. Drankjes en versnaperingen komen op tafel, want na zo'n mooie tocht ga je toch niet meteen naar bed...  
De zondag ochtend start met een heerlijk ontbijt dat Hank klaar gezet heeft. In alle rust ontbijten we en ruimen alles op. Om 9.00 uur staan we klaar om in de auto 's richting Winterwijk te rijden. Daar gaan we een wandeling maken door de Bekkendelle, een bosgebied waar 'n beek doorheen meanderend. Vrijdagavond kregen we met de dia presentatie al een voorproefje, nu konden we alles zelf aanschouwen. Als 1<sup>e</sup> lopen we naar een watermolen, waar ieder jaar een gele kwikstaart broedt. Helaas, we krijgen hem niet te zien. Op IVN tempo-even hier kijken, oh heb je dat gezien? - lopen we het bos in.



Gezellig op het terras van de kampeerberderij

De dames Olga, Olga, Annet met dochter Yentl kenden wij nog niet, maar ach in zo'n weekend is het js al gauw gebroken!  
Theo de Wit is al een oude bekende. Bij aankomst werden we meteen verwend door Henk, een lekkere kop soep en een broedje hamburger. Nou, dat gaat er in als koe, na een autorif op de drukke weg.

Toen Anita en Barbara ook aangekomen waren, was de club compleet (Yvonne en Hagn zouden zich zaterdag bij ons aansluiten) en kon het programma beginnen. Gerhart Wansing en zijn vrouw, lid van IVN Oude IJsselstreek, gaven een dia presentatie van de omgeving.  
't Vold en Bekkendelle werden aan ons getoond, voorzien van gesproken woord. Bekkendelle is zeker in het vroege voorjaar ook een bezoek waard, vanwege de stinze-plantjes. Door beide presentaties kregen we al een goede indruk van de natuur waar we de komende dagen in zouden gaan struinen! Na afloop dronken we buiten een glaasje. Het was nog een heerlijke temperatuur om buiten te zitten, bij te praten en te genieten van de avondgeluiden (waaronder roepende ransuilen!)

Zaterdag morgen stond om 8.00 uur het ontbijt gereed; een goed gevulde tafel compleet met 'n ei. Op ons gemak ontbeten we en het smaakte prima. Om 10.00 uur stond Johan, onze gastheer, samen met Gerrit, ook lid van de plaatselijke IVN voor ons klaar. Zij leidden ons, op de fiets, langs poelen. De poelen zijn schoongemaakt, in ere hersteld en via een 35 km lange fietsocht maak je kennis met deze mooie natuur. We hebben er een deel van gefeest. Natuur die deels ook op particulier gebied ligt. De verscheidenheid van de poelen is groot; prachtige bloemenoevers of ietwat verscheiden gelegen in kleine bosjes. Door de grootscheepse schoonmaak werkzaamheden zijn de poelen weer gevuld met helder water. We zagen o.a. de Platbuik er rondvliegen evenals de Grote keizerlibel en Azurblauwe waterjuffer, en natuurlijk de groene kikers.

10  
IVN Vereniging voor Natuur en milieueducatie afdeling Twiske



We zien o.a. noe een bosbeek juffer uitkomt, 't huidige achterlatend op een grasstengel. Er loopt een bosmuisje, en och hij loopt zich vast aan de voet van een boomwortel; kan niet meer weg. Iedereen staat boven 't muisje te kijken en Yentl kan 'm zelfs even aaien. Niet te lang, we zien z'n hartje te keer gaan. Heksenboter, stinkzwam, doolhofzwam en Russula, alles is mooi in de omgeving.

Watermolen aan de Boven Slingse.

Kuierend genieten we van alles. Om 12.00 uur zijn we terug bij de auto 's. Afdeling Waterland (met uitzondering van Theo) gaat op huis aan, we nemen afscheid van elkaar. De rest gaat richting de kampeerberderij voor de lunch. Na de lunch vertrekt een volgend ploegje en de 'achterblijvers' verrichten de laatste schoonmaak werkzaamheden.

Terugkijkend op het weekend hebben we mooie natuur gezien, goeie begeleiding van de gidsen gehad en samen heel bijgepraat. Het meeste werk voor dit weekend is verzet door Henk (met assistentie van Barbara en Gerard) waarvoor onze Hartelijke Dank!!!

Martely.



Bosbeekjuffer.



Tijdens de poeltocht o.l.v. Johan Westerveld (geheel links); Foto's Ger Veuger.

Na de lunch hadden we 'vrij' en in groepjes trok ieder er op uit. De grootste groep fietste, kijkend op de kaart, een ronde in de omgeving. Het is er prachtig, wat velen al wel weten! Het coulisse landschap is mooi; de afwisseling tussen stukjes bos, weilanden, kleine landelijk weggetjes, de ruimte.....

Onderweg begon het even te regenen, en laten we nu toch net een terras passeren!  
Onderweg hield met name Theo een lijst bij van welke vogels we onderweg tegenkwamen. En wij hielpen hem een handje. 'Theo, heb je die torenvalk al gezien?' 'Ja, hoor staat op de lijst!' Eind van de middag komen we weer 'thuis' en horen hoe ieder zich vermaakt heeft. Buiten op ons eigen terras drinken we wat en een ploeg gaat om 18.00 uur de keuken in om eten te koken. We eten lekker, zoals Henk beschreef 'een eenvoudige maaltijd'. Het wordt een maaltijd van kipfilet met groente en roerbakmie vergezeld van salade. Na zo'n dag buiten doorbrengen smaakt het heerlijk; de grote pan is bijna leeg!  
De afwas wordt gedaan, koffie en thee gezet, en we kunnen nog even 'bijkomen' tot we naar de volgende activiteit gaan.

Om 21.00 uur vertrekken we per auto naar de Heidenhoekse Vloed, een gebied waar boomkickers leven, de zeldzame kleine zonnedaauw en wolfskluwa groeien. Daar aangekomen staan er weer IVN gidsen voor ons

11  
IVN Vereniging voor Natuur en milieueducatie afdeling Twiske



Door de Bekkendelle, het beekdal van de Slingse, foto Anita Silva.

### Vogels van de Achterhoek.

Tijdens het IVN-weekend (juni 2007) in de Achterhoek hebben we veel vogels gezien en/of gehoord. De meeste soorten wisten we te herkennen. Sommige soorten (en geluiden) waren voor ons niet te determineren

Fuut	Scholekster	Heggenmus	Ekster
Blauwe reiger	Kievit	Roodborst	Kauw
Ooievaar	Kokmeuw	Zwarte roodstaart	Roek
Brandgans	Houtduif	Merel	Zwarte kraai
Nijlgans	Turkse tortel	Zanglijster	Spreeuw
Bergeend	Stadsduif	Grasmus	Huismus
Wilde eend	Koekoek	Tuinfluit	Ringmus
Kuifeend	Ransuil	Zwartkop	Vink
Sperwer	Gierzwaluw	Tijftaf	Groening
Buizerd	Groene specht	Fitis	Geelgors
Torenvalk	Grote bonte specht	Stार्टmees	Kip en haan
Patrijt	Boerenzwaluw	Koolmees	Soepgans
Fazant	Huiszwaluw	Boomklever	Pauw
Waterhoen	Witte kwikstaart	Boomkruiper	
Meerkoet	Winterkoning	Vlaamse gaai	Totaal 58 soorten

Theo de Wit.



# 4 t/m 6 september 2009: Camperduin



2009

## IVN - WEEKEND 2009.

Dit jaar hebben we weer een leuke plek gevonden voor ons IVN-weekend, Groepsaccommodatie De Campernol in Camperduin. De accommodatie ligt aan de rand van de **Schoorlse Duinen** en kijkt uit op de **Hondsbosse Zeewering** en het waterrijke natuurgebied **De Putten**. Het weekend zal plaatsvinden van vrijdagavond 4 september tot zondagmiddag 6 september 2009.

### Programma

#### Vrijdag:

Aankomst Campernol, Camperduin.  
Lezing/presentatie door IVN Noord-Kennemerland.  
Hapje drankje en gezellig samen zijn.

#### Zaterdag:

Wandeling door Schoorlse duinen, o.l.v. gids Noord-Kennemerland.  
Eigen keuze, vogelen bij de Putten van Petten of wandeling langs het strand of door de duinen of lekker op het strand liggen.

#### Avond BBQ

#### Zondag:

Naar het Zwanenwater met Fred Koning, gids van Natuurmonumenten.

Je kunt je nog opgeven bij Peter Goedhart, dit kan per e-mail [p.t.goedhart@chello.nl](mailto:p.t.goedhart@chello.nl) of per telefoon 020-4823999 en overmaken van het deelnamebedrag van € 50,- overgemaakt op rekening 5547813 van het IVN-Twiske onder vermelding van Weekend 2009.

Wees snel, want er zijn nog maar een paar plaatsen over.

Alle deelnemers krijgen in augustus een brief met info, deelnemerslijst, routebeschrijving en het programma.

Hopelijk tot ziens in Camperduin,

Martelly Krielen, Peter Goedhart en Henk Strijker

IVN Vereniging voor Natuur en milieueducatie afdeling Twiske.

16

## IVN-WEEKEND CAMPERDUIN.

Zoals jullie waarschijnlijk weten vertrok er vrijdag 4 september een groep van 20 IVN leden naar Camperduin om daar in de Campernol het vrijwilligers weekend van 2009 te beleven.

Camperduin; tsja; 4 huizen en inderdaad; geen kerk.

Maar wel de duinen en de Hondsbosse zeewering, waar sommige van de deelnemers net na de maaltijd naar toe struinde om daar het licht te zien.



Er stond deze vrijdag meer dan een stevige bries; eigenlijk stormde het gewoon waardoor we dus bijna letterlijk van de dijk werden geblazen.

Ook de enig te bekennen meeuw had moeite om zich in de lucht te begeven. Terug richting de Campernol hadden we wind mee dus dat ging lekker snel.

Juttersboek, bij Camperduin.

Ook snel ging het appelgebak dat, ik meen door Yvonne, was gebakken.

Koffie met appelgebak dus, nadat er voor de deelnemers ook al soep met brood was, bereid door degene die als eerste het huisje hadden ingenomen.

Door een misverstand waren er geen dekbedden, lakens etc etc aanwezig cq te huur. En aangezien maar enkele van ons hun eigen dekbed hadden meegenomen, werd al snel besloten om een ritje richting Landsmeer en terug te maken om bij de in inmiddels geïnformeerde achterban enige slaapzakken en dekbedden op te vissen.

Wat, zo later bleek, een dusdanig rijke oogst opleverde dat we met een overschot zaten. Dit terzijde.

In de avondurtjes werden we door Henk van Os van het IVN Noord Kennemerland getraakteerd op een dia lezing, welke op digitale wijze werd gepresenteerd op de muur, wat perfect ging.

We werden geconfronteerd met het (onder)waterleven uit de omgeving.

Na deze lichtbeelden vertoning, was het tijd voor een hapje en een drankje.

Dus toen rond tien uur de flessen ontkurkt werden, of eigenlijk gewoon de dop er af gedraaid, konden de drankjes in de glazen en de nootjes etc in de schaalpjes worden gedaan om genuttigd te gaan worden.

Niets stond een gezellige avond in de weg. En dat werd het ook.

Een deel van ons haakte rond twaalf af, maar sommige hielden het tot tweeën vol en een enkeling tot half vier, wat het inslapen voor het afgehaakte deel van ons bemoeilijkt, maar ja waar gehakt word vallen spaanders zullen we maar zeggen.

Het huisje bestond uit vijf slaapkamers met stapelbedden, een keuken en een leef/woon gedeelte in het midden. Of het nu echt gezellig was ingericht laat ik maar even in het midden, maar ja de gezelligheid werd door ons zelf gemaakt, en dat lukte ook de zaterdagochtend bij het ontbijt. Want nadat zaterdagavond nog even de corvee taken waren verdeeld, stond er zaterdagochtend een geweldig ontbijtje, met gekookt eitje, voor ons klaar. Gemaakt door de ontbijtploeg.

Nadat ook de afwasploeg klaar was gingen we op pad.

Het doel van ons uitje waren de duinen van Schoorl. Nu wil het lot dat er net een brand gewoed had van een redelijke omvang, althans voor Nederlandse begrippen, dus de fotografen onder ons hadden de camera's in de aanslag. En ook voor degene die geen camera hadden meegenomen leek het een boeiende ochtend te worden. En dat werd het ook.

Piet Winder een gids van IVN-Noord-Kennemerland leidde ons door een deel niet verbrand en een deel wel verbrand duingebied waarbij weer een stortvloed aan informatie tot ons kwam.

We hadden afgesproken dat de zaterdagmiddag vrij en naar eigen inzicht te besteden was.

Dus sommige hebben de middag aangepakt om naar een doorgestoken stuk duin tussen Schoorl aan zee en Bergen aan zee te wandelen, anderen zijn gaan vogelen bij de Putten en weer anderen bleven lekker luiëren in/bij het huisje.



Strandvondsten van de zaterdag.

Ook op deze zaterdagmiddag waren de weergoden ons bijzonder goed gestemd, dit tegen alle verwachtingen in. Soms krijg je wat je toekomt.



Culinair hoogstandje van Anita.

Toen ons gezelschap weer compleet en zonder kleerscheuren in het huisje aanwezig was, werd met vereende krachten de avondmaaltijd bereid. Deze bestond uit een 3 gangen menu naar recept van Anita. Het hoofdgerecht bestond uit pasta met spekjes en drie soorten groenten. Woorden schieten te kort om dit feestmaal te omschrijven. Daarom maar 1; heerlijk!

En toen ook de afwas door diegene die zich daarvoor hadden aangemeld was gedaan, kon de koffie gemaakt, ingeschonken en gedronken worden. Ditmaal geen gebak; we hadden s'middags net voor de lunch de laatste stukken appelgebak verdeeld en genuttigd.

Wederom stond niets ons een gezellige avond in de weg.

En alhoewel het lang niet zo laat werd als de vrijdag, kwamen de extra aangeschafte flessen wijn goed van pas.

Een beetje moe haakten de meeste tussen halfelf en halfwaalf af om naar hun mandje te gaan.

De overgebleven harde kern heeft het ook niet later dan zo'n half een gemaakt.

En dat voor de zaterdagavond.

Dan de zondag, dit was alweer de laatste dag, dus na weer een feestelijk ontbijt op pad.

Dit maal was ons doel het Zwanenwater, bij Calantsoog.

Martelly had hier een gids geregeld, of eigenlijk kwamen er 3, die ons door dit wederom imposante natuurgebied rondleidde en ons van veel informatie voorzag.

Toen ook deze activiteit er op zat en door Peter het financiële deel van deze excursie was geregeld, zijn we naar Camperduin terug gereden alwaar we de lunch genuttigd hebben.

Nadat de afwas af was en de schoonmaak van het huisje er op zat, is een ieder huiswaarts gekeerd; ooh nee, een paar gingen nog meer fotograferen in de buurt.

Ik heb het niet aan iedereen persoonlijk gevraagd maar aan de stralende gezichten te zien was het een geslaagd weekend waarbij een dankwoordje naar de organisatoren wel op z'n plaats is. Bij deze; Bedankt!

Voor mij is het zo dat ik een volgende keer er weer bij ben, misschien u dan ook?

Dre Selling.

