

Het kerkje van Harkema



Tussen Aduard en Fransum ligt in Den Ham, het Kerkje van Harkema.

Rond 1960 werd Albert Harkema veehouder op de kloosterboerderij 'Aberé', behorend bij het Aduader klooster. In een moeilijk te interpreteren akte van 1313 is al sprake van de aanleg van een nieuwe zijl (sluis) bij het ten noorden gelegen Arbere.

Gaandeweg werd het boeren voor Albert Harkema bijzaak. Hij begon met het uitgraven en vergroten van de oude gracht om de kloosterboerderij. Hieropvolgend bouwde hij een kop-hals-romp boerderij in miniatuur als onderkomen voor de eenden. Later kwam er nog een torentje bij.

Nog weer later, in 1998, bouwde hij een miniatuurkerk met 12.000 bakstenen uit België, een orgel uit IJhorst en Mariabeelden uit nog zuidelijker streken.

Nog weer later voegde hij het op de foto afgebeelde Vrijheidsbeeld toe dat staat voor "de vrije boer". De er vlakbij staande adelaar staat voor "vechten tegen de overheid".



Albert Harkema stond bekend als een eigenzinnig persoon. “Hij ging dwars tegen alle wettelijke regels in. Hij had ontzettend veel energie. En wat hij in de kop had, dat ging er niet meer uit.” “Ja, zo man was het”, zeggen degenen die hem kenden. Het is bijna niet in te denken dat er 20.000 man naar deze plek kwamen. “Maar Harkema was dan ook gek op publiciteit”. “Hij zocht de media op en verscheen bijvoorbeeld in de stoel bij Villa Felderhof en in het programma Kruispunt.” Het zgn. Kerkje van Harkema is nog altijd een toeristische trekpleister langs een mooie fietsroute.

Na het overlijden van zijn vrouw, gevolgd door de ziekte van Harkema, werden de boerderij, kerk en theehuis in 2009 verkocht aan de familie Ykema. Sindsdien worden het kerkje en het theehuis geëxploiteerd. Na een sluiting in 2019 van 3 jaar kwamen er in 2022 nieuwe eigenaren, en in 2023 zijn kerk en theehuis weer geopend voor publiek. Albert Harkema zelf is in 2021 overleden, maar gelukkig leeft zijn droom dus voort.