

Zaterdagmorgen, de eerste van de maand, de zomerstop voorbij: tijd voor de NatuurTalenten! Wat was het leuk om iedereen weer te zien!

Na ontvangst van iedereen rond 9.00u startten we met seizoen 2! Iedereen was blij er weer bij te zijn. Een eerste vernieuwing was direct zichtbaar. Alle teamleden hebben vanaf nu een mooie bodywarmer met het NatuurTalenten logo er prachtig opgeborduurd. Voor de kinderen zijn er hesjes, bedrukt met het logo. (Dit knap staaltje werk is geleverd door De Borduurshop BV uit Almelo, #nonspon maar we zijn gewoon erg enthousiast!)

Lang tijd om te kletsen was er niet. We gingen, hupsakee, direct op pad. Op pad naar Enter deze keer. Naar de bijenstal van Twents Reggedal. Bij-zonder leuk! We kregen uitleg over de bijen, over het houden van bijen en over het belang van bijen. Zonder bijen groeit er namelijk bijna niks! Is er bijvoorbeeld geen groente en fruit maar ook geen koffie of chocola! Zo belangrijk zijn bijen voor de bestuiving. Verder kregen we o.a. uitleg over de bijenkast, de broedkamer, de honingkamer, het nut van propolis (voor bij en mens) en de varroamijt die het de bijen bijzonder moeilijk kan maken.

Eigenlijk waren we nog niet helemaal door onze vragen heen maar we moesten toch afronden. We hadden namelijk nog een activiteit. Die was weliswaar dichtbij, maar we wilden de boot niet missen! We gingen namelijk een rondvaart maken met de Zomp! Daar waar de Zomp vroeger een vrachtschip was, was hij nu volgeladen met de NatuurTalenten.

We waren nog niet bij de kade weg of het eerste prachtige 'waterdier' werd gespot. In de takken op het eilandje zat een ijsvogel! Met, als bonus, een visje in zijn snavel! Prachtig om te zien! Daar bleef het niet bij. Iets verderop zagen we meerdere blauwe libelles. Een heel goed teken aldus de schipper. De blauwe libelle leeft namelijk alleen bij echt schoon water.

Verder heeft de schipper ons allerlei dingen verteld over (de vaargang van) de Regge en over de Zomp zelf. Zoals waar de Zomp van gemaakt is, welk hout gebruikt wordt. Dat het echt hard werken was op de Zomp. Maar het allermooist was echter dat iedereen genoot van de vaartocht! Het had gerust langer mogen duren.

Toch was het na een uur tijd om weer aan wal te gaan en terug te keren naar Rijssen. In de Hobbyboerderieje hebben we afgesloten met een traktatie (en zingen voor een jarige). Na het even kort 'evalueren' met elkaar was het tijd om huiswaarts te gaan. Over een maand (d.d. 5 oktober) ontmoeten we elkaar weer! Wil je graag een keer komen kijken? Stuur dan een mail naar natuurtalenten.r-e@outlook.com. Ook voor als je (eerst) meer informatie wilt.