

Excursie naar Ternaaien met de vlinderwerkgroep van IVN Roermond e.o.

Zaterdag 11 juli 2020

Vanwege Corona hebben wij al lang geen bijeenkomst meer gehad, maar nu de regels versoepeld zijn gaan we toch op onze geplande excursie naar Ternaaien. Wij hebben via de app elkaar op de hoogte gehouden van het wel en wee in de diverse vlindergebieden. 8 Personen gaan mee vandaag.

Het adres voor wie nog een keer wil gaan kijken en genieten: Rue du Garage, Ternaaien. René en ik zijn gaan voorlopen. De brug was wegens onderhoud gesloten. Dus moesten we omrijden. Voorlopen is altijd goed, dat bleek maar weer. Via Lixhe en Eben Emael kwamen wij toch op het gewenste parkeerplaatsje. De mensen van het onderhoud beloven dat de brug zaterdag weer open is voor alle verkeer. Daar vertrouwen we dan maar op.



Het dambordje hebben wij als kernsoort voor deze excursie genomen. Het dambordje behoort tot de zandoogjes. Leden van deze familie kunnen gemakkelijk worden herkend aan de oogvlekken op de boven- of onderkant van de vleugels. De zandoogjes hebben net als de aurelia's maar 4 looppoten. De voorste poten zijn gereduceerd tot poetspoten. De eitjes worden afgezet op grassen, met een voorkeur van de grassoorten; dravik, kamgras en zwenkgras. Het vrouwtje laat de eieren al vliegend vallen boven een korte vegetatie op een zonnige plaats.

En wat zagen wij veel dambordjes, foeragerend op kruidachtige planten met roze en paarse bloemhoofdjes, zoals scabiosa en knoopkruid. Deze bloemen groeien hier langs de kalkwand waar wij lopen in overvloed, nog aangevuld met wat prachtige paarse distels. Je voelt de warmte terug kaatsen van deze kalkwand, de temperatuur kan hier hoog oplopen. Ik let ook steeds goed op of ik een muurhagedis hoor wegritselen. Vandaag jammer genoeg geen enkele.

De anderen roepen wat ze zien, want we willen het aantal soorten noteren. Ik schrijf ze op in mijn Moleskine boekje. De fotografen zijn in hun element. Zoveel mooie planten en vlinders. Het is een

gouden dag. En ik vind een vleugel van de Spaanse vlag. Die wordt meegenomen voor de verzameling en geldt als een waarneming.



René vertelt iets over de vorming van kalk. Tinie vraagt over welke tijd we het dan hebben. 71 tot 65 miljoen jaar geleden was hier een zee waar ontelbaar veel dieren en planten leefden waarvan we de resten terug kunnen vinden in de dikke laag kalksteen. De afgestorven skeletjes zijn op elkaar geperst. Op sommige plaatsen zie je ook duidelijk de vuursteenlagen in de wand. We kijken naar resten uit de krijtzee, nauwelijks voor te stellen dat hier ooit haaien zwommen.

We nemen even pauze en nestelen ons op en rond de houten schapen die zeer educatief zijn. Je kunt de infopanelen draaien. Het uitzicht is fenomenaal. Als je met je ogen de Maas volgt naar het zuiden kijk je richting Luik.



pauze bij de houten schapen

Astrid loopt met René voorop, zij ziet de grootste vlinder van vandaag: de keizersmantel. We zien ook hele kleine vlindertjes. De micro's, de uilen, de motten, de spannertjes. Wim zal ze thuis allemaal op naam brengen. En wat missen we onze insectenkenner Joost, met zijn goed geoefend oog.

We moeten een steile trap nemen omlaag, waarbij we ons vasthouden aan lianen en boompjes die er voor geplant lijken te zijn. Een oerwoud is er niks bij. Ook een Leki stok is hier best nodig, gelukkig lukt het iedereen om veilig beneden te komen. Waar weer mooie kalkgraslanden te zien zijn. Deze hellingen worden met schapen beheerd. We komen langs een vennetje en veldjes vol wilde marjolein, een gekneusd blaadje ruikt heerlijk. Veel koevinkjes zijn hier te zien. Deze twee in touwtrekshouding zijn druk bezig met de voortplanting.



koevinkjes

Op het einde van de excursie lopen we door veldjes vol ratelaar en orchideeën, die allemaal uitgebloeid zijn. Tot slot nog een spektakelvlinder: de iepenpage, die ik mis omdat ik al bij het Albertkanaal ben. Maar wel een prachtige foto als bewijs.



lepenpage



klein geaderd witje

Een gevarieerde tocht is ten einde, vlinders, bloemen, water, kalk, uitzicht, verschillende landschappen, het gebied heeft hier veel te bieden voor de natuurliefhebber. We gaan nagenieten op het terras van Slavante, buiten zijn de tafeltjes allemaal vol of gereserveerd, maar binnen kunnen

wij aan een grote tafel koffie drinken. Onze pas gedecoreerde ridder René trakteert de hele groep op koffie met Ganache taart. Daarna moet bakker Lemmens gebeld worden voor aanvulling van de vitrine, want op deze zonnige dag zijn ze blijkbaar al snel uitverkocht.

Foto's van Astrid Janissen, Laur Lennards, Math Bouts, Hermien Hendriks, Leon Cramers en Wim Verstappen. Tenslotte een lijst met de waarnemingen:

- Groot koolwitje
- Bruin zandoogje
- Landkaartje zomervorm
- Klein koolwitje
- Boomblauwtje
- Dambordje
- Klein geaderd witje
- Dagpauwoog
- Atalanta
- Koevinkje
- Bont zandoogje
- Boswitje
- Gehakkelde aurelia
- Gestreepte goudspanner
- Kantstipspanner
- Klaverspanner
- Purpermot
- Schildstipspanner
- Wikke uil
- Icarusblauwtje
- Keizersmantel
- Spaanse vlag
- Iepenpage



klaverspanner

Ik hoop dat iedereen net zo genoten heeft als ik, want wij hebben weer een schitterende excursie gehad.

Hermien Hendriks